

**XXII-92. CORNELIS HENRICUS VAN AARLE**, geboren 31 maart 1949 in Oirschot (ouders: zie XXI-26).

Cornelis trouwde 16 december 1972 in Best met

**JOANNA CORNELIA KOPPEN**, geboren 18 december 1949 in Best, dochter van Joannes Koppen en Maria Schoenmakers.

Kinderen:

1. Joanna Cornelia Ingrid (Hanneke) van Aarle, geboren 27 juni 1977 in Boxtel daar 5 oktober 1997 overleden.
2. Maria Cornelia Wilhelmina van Aarle, geboren 7 oktober 1979 in Boxtel.
3. Cornelius Wilhelmus M. van Aarle, geboren 28 oktober 1981 in Boxtel.
4. Willem Joannes Cornelis van Aarle, geboren 30 augustus 1983 in Boxtel.

**XXII-93. WILHELMUS VAN AARLE**, geboren 5 juli 1916 in Nijmegen, overleden 20 maart 1973 in Den Haag (ouders: zie XXI-27).

Wilhelmus trouwde 10 juli 1957 in Den Haag (daar 12 augustus 1958 in de kerk getrouwd) met

**JOHANNA MEERSHOEK**, geboren 30 januari 1930 in Den Haag, dochter van Leonardus Meershoek en Alida Heerkens.

Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend waaronder:

1. **Andreas (Andre) van Aarle!** is geboren op 12-08-1962 in Den Haag.  
Beroep: R.K. Diaken/Pastor in Oegstgeest  
Na zijn middelbare school heeft hij twee jaar Frans gestudeerd. Hij wilde graag leraar Frans worden. Dat is niet gelukt. Hij is toen begonnen met Theologie in Amsterdam. Negen jaar heeft hij in het middelbaar onderwijs gewerkt op het Emmauscollege in Rotterdam. Vijf jaar heeft hij als pastoraal werker in Zoetermeer gewerkt en nu in Oegstgeest. Het mooie van deze parochie vond hij de diversiteit. Jong en oud, de veelkleurigheid van het "in de kerk staan". Er moest drie jaar geleden weer een hoop worden opgezet in Oegstgeest, en daar werd hard aan gewerkt door dat zijn collega, de vele vrijwilligers en hemzelf.

Andre trouwde, 23 jaar oud, op 12-03-1986 in Den Haag met Maria Johanna Theresia (Marian) Wouters, 21 jaar oud. Marian is geboren op 21-04-1964 in Den Haag, dochter van Stephanus Wouters en Corrie Bes.

Kinderen van Andre en Marian:

Sander Wilhelmus van Aarle, geboren op 27-11-1987 in Voorburg.

Jelle Stephanus Maria van Aarle, geboren op 17-11-1989 in Zoetermeer.

Marije Anna Maria van Aarle, geboren op 16-02-1993 in Zoetermeer.

Tessa Theresia Maria van Aarle, geboren op 17-07-1995 in Zoetermeer.

**Uit het nieuws:**

Hilversum (Van onze redactie) 27 januari 2003 - De kerkgangers van de Willibrordparochie in Oegstgeest waren verrast toen zij gisteren van pastoor Van Vliet vernamen dat hun geloofsgemeenschap was verkozen tot 'Parochie van het Jaar 2002'. Spontaan begonnen de parochianen luid te applaudisseren en elkaar te feliciteren. Diaken A. van Aarle, full time pastoraal werker in Oegstgeest, is er vooral trots op dat de gelovigen elkaar gelukwensen. "Daaraan zie je dat we samen kerk zijn. Ook onze bisschop Van Luyn is er trots op dat we gewonnen hebben. Natuurlijk ook omdat het de tweede keer is dat bisdom Rotterdam in de prijzen viel." Van Aarle: "Ons catecheseproject 'Geloof Leren, Leren Geloven' viel in de smaak bij de jury, daarom zijn we Parochie van het Jaar geworden. Het is erop gericht dat we dertigers en veertigers weer bij de geloofsgemeenschap betrekken. We proberen hen te bereiken via hun kinderen die bij ons gedoopt en gevormd worden, of de Eerste Communie doen." Ontmoeting is het belangrijkste doel van de parochiecatechese, zegt Van Aarle. "We nodigen ouders uit om niet over hun kinderen te praten, maar over zichzelf. Rond een aantal geloofsvragen proberen we een gesprek op gang te brengen." Eén seizoen lang praten de deelnemers over het leven, de dood, zingeving, God. "De ervaring leert dat mensen het echt fijn vinden om over dat soort dingen te praten. Dát is volgens mij de reden, waarom de kerk wel degelijk toekomst heeft," zegt de diaken. Het enthousiasme van de deelnemers zorgt ook voor verjonging in het vrijwilligersbestand. "Als mensen de kerk hebben leren beschouwen als een plek waar je met bepaalde vragen naar toe kunt, dan wil men zich ook voor die kerk inzetten," aldus Van Aarle.